



Nieuwsbrief d.d.18-11-2020



Sinterklaas

Door Corona een andere Sinterklaasviering dan andere jaren, maar we proberen er samen met de Sinterklaascommissie van Giethoorn, de ouderraden en de medewerkers en natuurlijk samen met Sinterklaas en zijn Pieten een heel fijn feest voor alle kinderen van te maken, binnen de mogelijkheden die we hebben.

Volgt u ook het Sinterklaasjournaal? Het is toch maar spannend in deze tijd of de goedheiligman wel aan kan komen...

Maar dit kinderfeest moet gewoon doorgaan, dus hebben we met Sint goede afspraken gemaakt. Hij komt gewoon aan op school, maar we zingen hem niet gezamenlijk toe.

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen een kleurplaat mee naar huis, die ze op school weer kunnen inleveren.

Sinterklaas komt op visite in de groepen 1 t/m 4, we gaan voor deze gelegenheid samen zitten en vermaken de Sint met optredens. We krijgen drinken en wat lekkers van de OR, dus de kinderen hoeven geen pauzehapje mee.

Sinterklaas en zijn 2 Pieten zijn van 8.45-10.30 op de Noorderschool in groep 1 t/m 4. Ze komen stilletjes aan en gaan ook stilletjes weer weg. Een gezellige aankomst is niet toegestaan. Vervolgens vertrekt hij naar de Zuiderschool en daar is hij van 11.00-12.15.

Groep 1 t/m 4 van de Noorderschool gaat om 12.00 naar huis.

Groep 1 t/m 4 van de Zuiderschool gaat om 12.30 naar huis.

Ze zijn s 'middags vrij!

De groepen 5 t/m 8 van beide scholen vieren feest in de klas met surprises en gedichten. Zij gaan om 14.00 naar huis.

Natuurlijk maken de medewerkers veel foto 's, zodat u via social schools kunt meegenieten.

We zijn blij dat we op deze manier toch dit mooie feest kunnen vieren en maken er een gezellige boel van.

We zetten hierbij de Ouderraden en de Sinterklaascommissie van Giethoorn in het zonnetje, omdat ze in deze complexe tijd zo goed met ons samenwerken om het feest voor de kinderen binnen de mogelijkheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen.



In de avonduren zijn de hallen weer mooi versierd door de OR-en. De Pietjes zijn aangepast aan het jeugdjournaal. De kinderen waren er heel blij mee. Iets in de schoen hoort daar natuurlijk ook bij.

Ouderbijdrage

Denkt u nog even aan het betalen van de ouderbijdrage? Alvast bedankt voor de moeite.

RABO-supportactie

Vorige week kwamen er 2 gouden enveloppes aan op onze scholen met hele mooie bedragen. We willen graag een pannakooi op ons nieuwe schoolplein, maar daar moet je voor sparen. Vervolgens hebben Tanja (OR Noord) en Marijke (OR Zuid) ons gevraagd om mee te doen met de verdubbelaar. Daarvoor moesten we een filmpje opsturen met daarin zichtbaar de gouden enveloppe. Groep 3/4 van Zuid (Annemarie) en groep 8 (Yvette Noord) hebben daar erg hun best voor gedaan en nu wachten we af of we de verdubbelaar nog gaan binnen halen. Dat zou mooi zijn. We willen iedereen ontzettend bedanken voor de bijdrage.



Ouderpanel

Het ouderpanel wordt verzet naar 30 november.

Oud papier

We willen iedereen hartelijk bedanken voor het ophalen van het oud papier afgelopen zaterdag! De roosters zijn gemaaild en vanaf januari 2021 wordt dit door de scholen gezamenlijk gedaan. Weer wat afgestemd.

MR-vergadering d.d. 19-11-2020

De volgende punten zullen o.a. aan de orde komen:

- Fusie per 01-08-2021 en fusiegelden
- Bouw, naam, schoolomgeving
- Kinderopvang Kaka

Op 15 december hopen we dat de gemeenteraad het extra bouwkrediet ook ondersteund en dan kunnen we eindelijk daadwerkelijk aan de slag.



Kinderopvang KaKa

Geachte ouders/ verzorgers,

Eind van deze maand worden er wat aanpassingen verricht in onze peuterspeelzaal.

Er wordt een slaapkamer gerealiseerd, een keukentje ingebouwd en een commode geplaatst.

Dit gebeurt omdat diverse ouders hebben aangegeven graag ook hun baby of peuter voor hele dagen naar onze opvang te willen brengen. Dat is nu niet mogelijk omdat er geen slaapmogelijkheden zijn. En het is fijn als je voor je opvang terecht kunt op één adres, waar je kinderen ook naar school gaan.

In de weekenden van 28 november, 5 en 12 december gaan er dus werkzaamheden plaatsvinden. Felicia en Lida staan te trappelen om vanaf 1 januari 2021 uw kind op te vangen.

Heeft u interesse om uw kind aan te melden, dan kunt u dat doen via onze site: <https://kaka.nl/inschrijven>. U ontvangt dan een vrijblijvende overeenkomst. Deze is pas geldig nadat u deze ondertekend heeft teruggestuurd. Voor informatie kunt u ook bellen naar 0521-700240, mailen naar info@kaka.nl en natuurlijk weten Felicia en Lida de meeste antwoorden ook op uw vragen.

Hartelijke groet,
Tom de Kort
Kinderopvang KaKa

Welkom

Harmiek van Buiten wordt deze maand 4 jaar en gaat dan naar de Noorderschool. Mees van Hoorn wordt ook 4 jaar en gaat naar de Zuiderschool. We wensen ze heel veel plezier.



Hallo wereld,

Thema Dromen en wensen

Nu de natuur opnieuw gaat veranderen, de bladeren van de bomen vallen en de dagen korter worden, doen we het licht wat eerder aan en branden een kaarsje voor de gezelligheid. Aan de reclamefolders, in de winkels en in tuincentra is te zien dat de decembermaand in aantocht is. Kinderen zijn mogelijk in de weer met hun wensenlijstje voor het Sinterklaasfeest. De rekken in winkels staan vol met wenskaarten voor een gelukkig Nieuwjaar en een goed kerstfeest. Juist in deze maanden, nu de regels i.v.m. corona opnieuw zijn aangescherpt, hebben we er misschien nog meer behoefte aan elkaar het beste toe te wensen. Om deze reden hebben we voor de lessen Hallo wereld voor het thema WENS gekozen.

Het is een thema met veel aspecten. Voor kinderen is een WENS vaak verbonden met iets dat ze willen krijgen of willen hebben. Verlanglijstjes voor een verjaardag of Sinterklaasfeest zijn daar een goed voorbeeld van. In de Hallo wereld lessen willen we met de kinderen verder kijken dan het nieuwste computerspelletje, die ene mooi pop of nieuwe skeelers. Wens gaat in feite over de dingen waar je van droomt, over wat je hoopt, waar je hart naar uit gaat. De verhalen die we in de komende weken vertellen stellen belangrijke vragen waarmee we de kinderen aan het denken zetten. Wat is geluk, wat is rijkdom? Zijn dat wensen die alleen voor jezelf zijn? Kun je ook iets voor een ander wensen, wat wens je iemand dan toe? Wat gebeurt er als al je wensen in vervulling gaan? Een wens, het koesteren van een verlangen, het hebben van een droom kan het

leven juist de moeite waard maken. Een wens werkt als een drive. Je moet ervoor willen gaan en er wat voor over hebben. In sprookjes is het vaak de prins die veel moet overwinnen voordat hij de prinses in zijn armen sluit. Voor iemand die graag een bepaald beroep wil uitoefenen betekent het lang naar school gaan. Voor iemand die in een vreemd land een nieuwe toekomst wil, is het veel achterlaten en nieuwe dingen leren. Voor een topsporter is de weg naar een gouden medaille er een van hard trainen en je veel ontzeggen. Wie niets meer te wensen heeft, heeft vaak ook weinig om naar toe te leven. Maar een wens kan ook met je op de loop gaan, en dan is het moeilijk om tevreden te zijn met wat je hebt.

In alle culturen en religies vind je hier verhalen over. Net als verhalen over de mogelijkheid dat je grootste wens vaak heel dicht bij je ligt, als je tevreden bent, en je rijk voelt met wat er is: geluk, lieve mensen om je heen. "Voor de lessen GVO horen we hoe mensen in de tijd voor kerst (de adventstijd) toeleven naar het kerstfeest met het verlangen, dat Jezus op aarde komt. God vertelt in een droom aan Jozef en de wijzen, dat het niet lang meer duurt. Deze dromen mogen we koesteren. "

In Nederland wordt begin december het Sinterklaasfeest gevierd. Veel kinderen hebben hun wensenlijstje al naar hem gestuurd. Sinterklaas is een prachtig feest waarin kinderen op ludieke manier kunnen leren wat het is om te geven en om te ontvangen. In heel Europa wordt in december de Advent en het kerstfeest gevierd. Het feest heeft een lange traditie in het Christendom en van lang daarvoor. Voor de lessen GVO horen we hoe mensen in de tijd voor kerst (de adventstijd) toeleven naar het kerstfeest met het verlangen, dat Jezus op aarde komt. God vertelt in een droom aan Jozef en de wijzen, dat het niet lang meer duurt. Deze dromen mogen we koesteren. In het oorspronkelijke zonnwendefeest ging de wens van de terugkeer van het licht in vervulling. In het Christelijke verhaal wordt in de geboorte van een weerloos kind, de wens voor een betere wereld gekoesterd. We wensen elkaar goede kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Die wens gaat veel verder dan alleen deze dagen. We wensen dat we het goed mogen hebben met elkaar, de komende tijd. Dat vraagt respect en interesse in elkaar. Mensen koesteren verschillende wensen, en mijn wens hoeft de jouwe niet te zijn.

Maar we kunnen elkaar beslist het beste toewensen, wat in deze tijd waarin het omkijken naar elkaar misschien nog meer betekenis heeft gekregen.



Een hartelijke groet,

De Hallo wereld docenten,

Astrid, Sevda, Hennie en Corina

Geen inval

Helaas heb ik vandaag het besluit moeten nemen om groep 7 op donderdag en vrijdag thuis te laten werken. Er is geen inval meer beschikbaar en alle onze opties zijn uitgeput. Gelukkig hebben we Snappet. De lessen zijn klaargezet en de kinderen kunnen aan de slag. Door de Coronatijd is het voor ouders en kinderen duidelijk. Heel jammer, maar dit is overmacht.



19-11-2020: MR-vergadering

30-11-2020: Ouderpanel

04-12-2020: Sinterklaasviering

12-12-2020: Oud papier

17-12-2020: Kerstviering, kinderen zijn om 12.00 vrij

19 december t/m 3 januari: Kerstvakantie

